

Een felicitatie waard voor alle (oud-) bestuursleden, de webmaster, betrokken naamgenoten en belangstellenden.

Op naar het 25 jarig bestaan dat we zullen gaan vieren op 11 augustus 2023. Het huidige bestuur is er klaar voor.

Noël Sannen plaatste op 09-02-2011 een berichtje in de Shout Box op onze website: “oei.....bijna feest”. Met andere woorden.....gebeurt er nog iets?

Volledig terecht. Op 11 februari 2011 bestaan wij 12 ½ jaar. In het Hoofdstuk Nieuws op deze website hebben we daaraan op meerdere manieren ruchtbaarheid gegeven.

Eerst de feiten op een rijtje:

Onze oproep voor reacties, middels een nieuwsbericht, in verband met dit jubileum is gelezen door 825 bezoekers. Ons voorstel, ook aangekondigd middels een nieuwsbericht, om een boek met als werktitel “het geslacht

Sannen” uit te geven ter gelegenheid van dit jubileum is gelezen door 852 bezoekers.

Wij danken natuurlijk die 1677 bezoekers die hiervoor belangstelling getoond hebben. Maar tot onze grote spijt moeten wij gelijktijdig vaststellen dat daarop geen enkele reactie bij ons binnenkomen is.

Hieruit heeft het bestuur de conclusie getrokken dat er dus kennelijk geen behoefte bestaat aan een boek met daarin de genealogie van het geslacht Sannen. Ook zijn er geen reacties bij ons binnen gekomen met betrekking tot het verzoek om wensen, tips of

adviezen voor dit jubileum. Kennelijk bestond hieraan dus ook geen behoefte.

Daarop heeft het bestuur onderling, in alle bescheidenheid, dit jubileum gevierd tijdens de afgelopen bestuursvergadering in Schijndel op 06 februari.

We hebben toen ook de conclusie getrokken: “wie zwijgt stemt toe”.

Afgemeten aan het aantal bezoekers op onze website bestaat er dus kennelijk wel een grote belangstelling en interesse in het werk dat wij als bestuur afleveren. Dat geeft de burger moed. Daarom hebben we besloten om de Stichting de naam Sannen naar haar 25 jarig jubileum te gaan begeleiden. Wij gaan door omdat het veel

te leuk en uitdagend is en ons daarom veel voldoening geeft.

Een besluit dat voorlopig nog even voortgang garandeert. Maar ook wij.....hebben niet het eeuwige leven. Daarom spreek ik de hoop uit dat er toch meer

betrokkenheid en respons gaat komen van onze (jongere) naamgenoten die ons volgen op deze website. Ook hier plaatsen wij weer de oproep: wil je meer informatie mail geheel vrijblijvend naar voorzitter@sannen.org

▪

Maar onze website biedt meer mogelijkheden om te reageren: het Gastenboek, het Forum en de Shout Box zijn voor elke bezoeker beschikbaar. Laat je horen. Elk serieus bericht nemen wij met genoeg in behandeling. Wij willen graag horen hoe je denkt over Sannen en de

genealogie en deze
website.

Namens het bestuur,

Stef Sannen,

Voorzitter

PS: Noel bedankt
voor je reactie in de
Shout Box.

12 1/2 Jaar Stichting de naam SANNEN

Geschreven door voorzitter

woensdag 09 februari 2011 23:44 - Laatst aangepast woensdag 09 februari 2011 23:52
